



Danmark rundt i kajak – vinter

Jeg har sejlet Danmark rundt i kajak om vinteren, som den første. Nu her fra den 28. dec. 2009 til 14. feb. 2010, i alt 49 døgn (42 ro dage) i alt ca. 1270 km.

En tur der bød på mange fantastiske oplevelser og tæsk til krop og sjæl. Hvem havde forstillet sig det ville blive den værste vinter i 23 år. Det resulterede i en hårdere og længere tur end forventet, da kampen mod is og grødis gav nye udfordringer. Jeg måtte til tider bruge fra 1 til 5 timer for at kæmpe mig i land ind igennem grødis. To gang overnattede jeg i telt 2½ km ude på isen.

En tur der har budt på mangt og meget, som Vesterhavets storslåede og voldsomme natur, Østjyllands nådeløs is, Sjælland hvor vejret var godt og gæstfriheden stor. Men til slut en kamp mod vejr og is omkring Møn, Falster, Lolland, Langeland, Ærø og til Flensborg Fjord.

Læse meget mere om tur på min hjemmeside
www.komud.dk



**Hvem er jeg:**

Erik B. Jørgensen

34 år

Foredragsholder, guide og Eventyrer

Tidligere:

Sirius Patruljen (3 år med optagelse)

Jægersoldat (6 år)

Krydset indlandsisen på Grønland, 3 gange,

2 gange som guide og

En gang på ekspedition "Thule til Thule", der kommer bog

og tv-program om efter sommerferien

Læs mere [her](#)

Håber det har jeres interesse. Samt I vil lave en artikel til jeres blad.
Jeg har billeder i høj kvalitet, som I må bruge.

Mvh

Erik B. Jørgensen

Eventyrer, guide og foredragsholder

www.komud.dk

erik@komud.dk

Mobil: 4025 2477

Grønvangen 136

5550 Langeskov



