

Padlede Danmark rundt i sne og kulde:

Eriks eventyr

Erik Bruun Jørgensen roede som den første nogensinde Danmark rundt i kajak om vinteren. Det blev til 49 døgn med både vilde naturoplevelser og overvældende gæstfrihed hos de mennesker, han mødte på sin vej langs kysterne.

En glad Erik ved Langeland. Foto: Geir Haukursson

Mandag den 28. december 2009 satte Erik B. Jørgensen sig i bilen og kørte til Sønderjylland.

På taget lå hans kajak spændt fast, og bagagerummet var tætpakket med telt, flydevest, kniv, nødraketter, telefon, tørkost og vand klar til brug.

Erik var på vej mod en udfordring, der skulle bringe ham Danmark rundt i sin kajak.

- Jeg var spændt på, om jeg kunne klare det. Vesterhavet og kulden kan være hård, fortæller Erik, da Hjemmet møder ham et par uger efter hjemkomsten den 14. februar 2010.

Da Erik fik sat kajakken i vandet, gik det strygende de første timer. Men ud for Rømø blæste det pludselig kraftigt op.

- Jeg sad og nød synet af Rømø, og da jeg vendte hovedet til den anden side, kom der en kæmpebølge. Jeg blev revet rundt, knækkede min pagaj og måtte svømme i land, fortæller Erik, som derefter brugte nogle timer på at slå sit telt op, tørre sit tøj med sin benzinbrænder og finde reservepagajen frem.

- Det var en blandet dag. Jeg kom godt af sted, men fik også nogle klø, konstaterer Erik med et grin hjemme i sit køkken i parcelhuset i Langeskov på Fyn.

Hans ansigt er vejrbit af at have opholdt sig udenfor i 49 døgn, og en streg på hans hals

markerer, hvor hans dragt har sluttet til.

Glad for Danmark

34-årige Erik har en fortid i både Jægerkorpsen og Siriuspatroljen og har krydset den grønlandske indlandsis flere gange. Han har eventyr i blodet og elsker at være på ekspedition.

Så da hans ven, Nicolai, luftede ideen om at sejle Danmark rundt i kajak, var Erik straks tændt.

- Vi ville gerne af sted sammen, men det kneb med tiden for Nicolai, så jeg spurgte, om det var ok med ham, at jeg tog turen selv. Det sagde han ja til, fortæller Erik og fortsætter:

- Jeg har altid været glad for Danmark og ville gerne opleve landet om vinteren, hvor naturen er helt anderledes. Og så var der præstationen i det: Kunne jeg klare det? Jeg skal ikke sidde, når jeg bliver gammel og sige: „Hvorfor gjorde jeg det ikke?“ Jeg vil hellere leve på kanten end fortryde senere, lyder det med overbevisning fra Erik, der har fuld opbakning til at tage på farefulde eventyr fra sin kæreste, 37-årige Kirsten Sørensen.

- Jeg har det fint med det, Erik gør. Jeg kender ham godt nok til at vide, at han går meget op i sikkerheden. Han var også sød til at ringe, når han havde

krydset et farvand. Så det var dejligt, siger Kirsten, som undervejs kom på besøg hos Erik fire gange sammen med deres datter, Karen, på 20 måneder.

- Vi sov i teltet en nat, og ellers overnattede vi på hotel eller hos min familie i Nordjylland. Det var rigtig hyggeligt, siger Kirsten, der selv er naturmenneske og elsker at være uendørs.

Januar måned i år var den koldeste i 23 år med frost samtlige dage, storme og masser af is på havet. Det gav visse vanskeligheder undervejs for manden i kajakken.

- Ud for Limfjorden var det så meget is og grødis, at jeg måtte ud og skubbe kajakken foran mig og nærmest kravle fra isflage til isflage. Jeg brugte seks en halv time på at kravle på is den dag, konstaterer Erik nøgternt og ryster på hovedet, da han bliver spurgt, om han ikke på noget tidspunkt havde lyst til at give op og tage hjem i sin varme stue.

- Nej aldrig. Det ligger ikke til mig.

At opleve Danmark set fra

en kajak i både voldsomme storme og havblik har prentet enestående billeder fast i Eriks nethinde.

- Ved Vesterhavet oplevede jeg den smukkeste solopgang i helt stille vejr. Skrænterne ved Thy var helt sneklædte og lignede bjerge. Det var meget, meget flot. Isen har været min største fjende på turen, men også noget af det allertøteste, når solen glitrede i den, og sortænder og svaner svømmede langs iskanten, fortæller han.

Gæstfrihed

Ud over naturoplevelserne er det gæstfriheden hos de mennesker, Erik mødte på turen, der er limet fast i hans hukommelse.

- Det har været overvældende. Pludselig stod folk nede på stranden og bød mig hjem til dem eller havde kaffe og varm kakao med til mig. En dag blev jeg inviteret hjem til en ung familie, som tilbød mig aftensmad og overnatning. Vi talte om friluftsliv og alt muligt andet. Det var meget positivt, siger Erik og tilføjer, at folk har kunnet følge med i, hvor han befandt sig via hans GPS og hans blog, som han opdaterede hver aften.

Kirsten bakkede sin kæreste Erik fuldt op i ekspeditionen i kajak. På billedet ses også lille Karen og familiens karelske bjørnehund Tapper.



Eventyren Erik B. Jørgensen med en af sine elskede kajaker. Han har roet rundt om Danmark ved vintertide med snestorme og grødis. Efter hjemkomsten bruger han tid på at holde foredrag om turen og på at skrive en bog om sine oplevelser.



Erik oplevede isslag ved Rørvig.



Teltet har fået huller efter nætter med voldsomme storme, så Erik må til symaskinen hjemme i køkkenet.

- På Sjælland sov jeg ikke i telt en eneste nat, fordi jeg blev inviteret hjem til folk, selvom vi slet ikke kendte hinanden. Det var virkelig imponerende.

Den 14. februar sluttede Eriks tur, da han padlede ind i Flensborg Fjord, hvor 50-60 mennesker var samlet for at byde ham velkommen.

- Det var dejligt, men også lidt tomt, for nu var det jo slut, siger Erik, der gerne vil inspirere andre til at tage på eventyr - og det behøver ikke være i samme målestok som ham selv.

- Det kan være at overnatte i en skov. Eventyret ligger alle steder - også lige uden for ens egen dør.



Af Marlene Grøftehaug
marlene@marleneg.dk
Foto: Pia Burmølle Hansen og privat