

**MØN:** Eric B. Jørgensen er på vej Danmark rundt i kajak. Det krævede naturligvis også en tur rundt om Møn, men det hårde vejr og den stærke strøm betød, at han lige var nødt til at holde en pause undervejs. Et velfortjent hvil.

# På kajak gennem det sydlige øhav

AF JONATHAN LILMOËS

Fynboen Eric B. Jørgensen havde en sjov trang til at sejle hele Danmark rundt i kajak - midt under det massive snevejr, så det er han nu i gang med. Og derfor har han også været omkring Møn, hvor den ekstreme kajakroer overnattede en enkelt gang - for derefter at fortsætte sin tur.

Dagen, hvor Eric slog et smut forbi sydhavsøen startede i Rødvig tidligt om morgenen. Efter 39 kilometers roning langs isen ud for Sjællands kyst ankom

han til Ulvshale Strand 16.40, hvor isen havde dannet en høj »mur«, der lige skulle forceres, før kajakroeren kunne få sig et velfortjent hvil. Ellers har fynboen måtte nøjes med at sove i telt.

## Startede i Jylland

Eric B. Jørgensens lange ro-tur rundt i landet begyndte ved Vidåslusen i Sønderjylland, og turen har været præget af dårligt vejr, iset vand og meget kold luft.

- Grejet er pakket før start og har holdt til temperaturen. Det er forud planlagt at grejet skulle tørres i



**Væk fra Møn.** Efter et velfortjent hvil i Stege vender kajakroeren med de ekstreme tendenser snuden mod Gedser, hvor næste pit-stop foretages. Privatfoto



**Kajakken skal pakkes.** Før Eric B. Jørgensen kunne forlade Møn for at ro mod sit mål - Flensborg Fjord - skulle alt hans grej pakkes ned i kajakken. Roeren har blandt andet et telt med, han overnatter i. Privatfoto

teltet. Ved minus fem grader er det samme grej som ved minus 10 grader. Det er meget værre med nul grader og regn, fremfor minus fem og sne. Ulempen er så bare isen på vandet,

fortalte Eric Jørgensen til mønboen Marlon Cramers, mens eventyreren endnu opholdt sig på øen.

Efter en velfortjent hviledag fortsatte turen så syd om Møn og Falster, og det

var en hård omgang. Blæsten kæmpede nemlig imod og strømmen var stærk, men Eric B. Jørgensen nåede til Rytsebæk Strand, hvor han slog lejr, og dagen efter vinkede han farvel til

Møn og satte kajaksnuden mod Gedser.

Målet er Flensborg Fjord. ■