

Nordøstfynbo første mand Skandinavien rundt i kajak

Erik B. Jørgensen har rundet Nordkap og er på vej gennem de norske fjorde

AF STEFAN HESTNES

she@fyens.dk

LANGESEN: Erik B. Jørgensen er netop nu på tur rundt langs de skandinaviske kyster i havkajak. En tur på omkring 7.400 kilometer og med en planlagt varighed på et halvt år.

Erik Jørgensen bliver den første nogensinde, der tager udforingen op med hele den skandinaviske kyst. Det hele bliver dokumenteret med fotos, blog og gps-tracker.

Turen begyndte helt oppe ved den russiske grænse, forbi nordkap ned langs de smukke vestnorske fjorde, og derfra videre gennem Kattegat, langs den svenske kyst, op i den Botniske bugt, tangu den finske kyst til Rusland igen viser land. Erik B. Jørgensen håber at nå frem først i oktober.

Avisen har fanger Erik på en afhivedagene i det nordnorske.

- Finmark var stort set ikke andet end kryds på 10-20 kilometer. Havet var så højt, at udsynet til land ofte forsvandt, fortæller Erik Jørgensen på en dårlig mobilforbindelse.

- Selv om der er gang i den, er det ikke så svært som frygten, og syd for Bodø var det tydeligt, at polargrænsen blev krydset. Landskabet ændrede sig og blev frodig og grønt.

Der er færger over det hele

- Men jeg har aldrig set så mange færger, smiler den lokale havkajakroer.

- Der er færger over det hele.

Det er netop nu, at de mange ynglefugle trækker nord på for at yngle, og det er ikke gået ubemærket hen på havet.

- Jeg møder flere tusinde gæs i flokke på 50-100 stykker, og havørne ser jeg hver eneste dag, påpeger Erik B. Jørgensen.

- Her er også maser af små marsvin, og jeg har også mødt en pukkelhval. En dag jeg var i land, så jeg flere spækhuggere.

Tisser i en pose

Når han er på havet, er han det ofte 8-10 timer om dagen.

- Mit daglige mål er ni timer plus/minus - afhængig af hvor langt der er til det næste landfaste mål.

Selv om vores kajakroer typisk slår sit telt op og overnatter i land, er der andre daglige sysler, der klares på vandet i kajakken.

- Jeg spiser lidt hver time. Lidt større måltider med en sandwich hver tredje time. Og så tisser jeg i en pose.

- Det kræver dog, at jeg kommer lidt i læ.



★ Erik B. Jørgensen er langt væk hjemme fra Nordvestfyn og naturoplevelserne er uovertrufne smukke. Foto venligst udlånt af Erik B. Jørgensen.



★ Erik B. Jørgensen indrømmer gerne, at han er en enspænder og han føler sig ikke ensomude på vandet. Foto venligst udlånt af Erik B. Jørgensen.

sådan et projekt, som det her, understreger Erik B. Jørgensen.

Sikkerhed

For mange vil en tur, der til tider byder på høje bølger langt fra land, være for farligt at bide skeer med.

- Jeg har styr på det, smiler Erik B. Jørgensen.

- Jeg har tænkt alt igennem igen og igen. De fleste, der kommer galt af sted, har ikke tænkt konsekvenserne igennem.

Skulle det gå galt, har han flere muligheder at få hjælp; mobiltelefon, VHF-radio, faldskærmsraket, gps-nødsignal - ligesom han selvfolgtlig har den rette påklædning på.

Kajakken, der nu er på vej skandinavien rundt, er i øvrigt fynsk, den er nemlig designet i Svendborg.

Erik B. Jørgensen har udgivet flere bøger om sine oplevelser, og interesserende kan også få flere informationer på hans hjemmeside www.komud.dk.

Jægerkorpset og andre ekspeditioner.

Enspænder og ensom

- Jeg er en enspænder, og jeg har det nok bedst i små enheder, siger han.

- Men jeg kan da også blive ensom, men det er mest, når jeg rammer byer på min tur. Når jeg møder mennesker, der snakker sammen, forklarer Erik B. Jørgensen, der har kæreste og barn i Langeskov.

- Fra starten af vores forhold lavede jeg en aftale med min kæreste om, at jeg havde brug for fire måneder om året, hvor jeg var væk. I år bliver det så seks måneder ...

- Men vi snakker sammen hver dag i telefonen.

Gi' en skilling

Det er ikke kun kæresten, der kan få aktuelle opdateringer om Eriks tur rundt langs Skandinaviens kyster.

- Jeg hader ordet støtte, så for de mange, der gerne vil hjælpe mig, har jeg oprettet et sted på nettet, hvor medlemmer kan få adgang til særlige videoer, billeder og nyt om turen.

- Det hjælper mig til at finansiere turen, som jeg har regnet ud koster mig 400.000 kroner.

- Jeg er dog ikke fuldt finansieret, og de fleste af mine sponsorer er faktisk norske.

- Det er kommet bag på mig, hvilket stort publikum der er til