

Indland

Nyhedsredaktør: Asger Holm – indland@jp.dk

» Det mest bitre, jeg kender, er folk som kommer til mig, når de hører, at jeg har været jægersoldat, og siger, at det drømte de også om, da de var børn, men de fik aldrig gjort noget ved det.

Erik B. Jørgensen, i kajak på vej Danmark rundt

Læs flere nyheder på

jp.dk

I havkajak gennem isen

Vintereventyr: Erik B. Jørgensen søger eventyret i det ekstreme. I 42 dage har han været undervejs Danmark rundt i kajak gennem grødis og storm med flere overnatninger i telt på isen.

JESPER STEIN LARSEN

jesper.stein@jp.dk

Der er mange måder at tilbringe den koldeste vinter i 25 år på. Indendørs vil de fleste nok mene. Men hvad med at kæmpe sig Danmark rundt gennem grødisen i en havkajak, kravle fra isflage til isflage og sove to kilometer fra kysten på isen i minusgrader?

Den slags vinterudfordringer tænder de ekstremt få, som eventyreren Erik B. Jørgensen, der har sat sig for som den første at sejle Danmark rundt i havkajak om vinteren, en tur på små 1.200 kilometer fra Højer Sluse op langs Vestkysten over Skagen, Sjællands Odde, Helsingør, Møn, Langeland og endestation ved Flensborg.

Vi møder ham på Møn, hvor han holder hviledag på grund af dårligt vejr efter strabadserne i isen. Han har været i gang siden den 28. december – 41 dage, hvoraf de 34 er blevet brugt på at skovle vand og grødis.

»Hvis farvandene havde været isfrie, var jeg rundt nu. Isvinteren har givet mig og kajakken mange smæk, men det har også givet mig en unik oplevelse at se sæler på isen, at slå teltet op og overnatte på isen og se de mange fugle, som bliver presset ud fra de tilfrosne søer inde i landet. I går så jeg 2.000 svaner,« siger Erik B. Jørgensen, der regner med at være ved vejs ende i næste weekend.

Over indlandsisen

Han har en fortid i hæren, har været i Irak og Afghanistan med Jægerkorpset, deltaget i Siriuspatruljen og er flere gange gået over den grønlandske indlandsis, så en kajaktur som denne er en



Tidligere jægersoldat Erik B. Jørgensen forsøger at padle Danmark rundt i kajak og har tilbagelagt de første 900 km. Her fotograferet på Møn ved Ulvshale. Foto: Mik Eskestad

forlængelse af den røde tråd i hans liv.

»Jeg elsker naturen og de fysiske strabadser. Det er et eventyr for mig. Og det er en mulighed for at vise, at der faktisk også er eventyr i Danmark og selvfølgelig også, at jeg er den første der gennemfører det her om vinteren.«

Det handler ikke om at overskride grænser.

»Jeg er ikke nogen adrenalinjunkie. Jeg faldt over det her og så kom isvinteren oveni, og det har jo givet det hele en ekstra dimension,

men jeg er tryk ved is. Jeg har arbejdet meget i is på mine indlandsiskrydsninger og i Jægerkorpset, hvor vi har meget koldt vandssvømning, så jeg kender symptomerne på underafkøling. Derfor har det ikke skræmt mig.«

Væltede på førstedagen

Turen begyndte ved Vesterhavet, og det er der en grund til.

»Man begynder ved Vesterhavet, fordi der ikke er grund til at sejle resten af ruten, hvis man ikke kan klare den

strækning. Det er frygteligt, fordi du skal vænne dig til dønningerne. Selv på en stille dag er de store, så du er oppe og nede hele tiden. Og så er der brændingerne, hvor man har 8-10 sekunder til at komme ud i vandet. Der er selvfølgelig nogle dage, hvor det er så voldsomt, at man bare ikke skal ud. Det skal man lige lære. Jeg blev væltet på førstedagen ud for Rømø, men der skete ikke noget alvorligt, selv om det var en ordentlig bølge,« siger han.

Oprindeligt var hans plan

at overnatte i telt på det meste af turen og så enkelte gange hos venner rundt i landet.

Men via hjemmesiden er hans færd blevet fulgt af mange mennesker og en del har givet ham logi undervejs. Men det er blevet til en del overnatninger udendørs – to gange på isen. Han har en brænder med, der kan opvarme teltet, så han kan få tørret sit tøj, og bagagen rummer ellers sovepose, fem liter brændsel, syv liter vand, tørkost, mobiltelefon, førstehjælpsudstyr, computer, vhf-

DANMARK RUNDT i kajak



BLÅ BOG

Erik B. Jørgensen

- 34 år.
- 1995-1997: Værnepligtig og sergent i Livgarden.
- 1997-1999: Landbrugsmedarbejder.
- 1999-2001: Siriuspatruljen.
- 2002-2008: Jægerkorpset, udsendelse til Afghanistan, flere udsendelser til Irak omkring person beskyttelse.
- 2007: Selvstændig med firmaet Komud.
- 2009: Grønlands ekspeditionen "Thule til Thule".
- 2009-2010: Danmark rundt i kajak.
- Følg Erik B. Jørgensens tur på <http://komud.dk/>

radio og gps, så hjemmesiden kan opdateres undervejs.

Turen er selvfinansieret, hverken fonde eller firmaer har villet bidrage. Men da Erik lever af at holde foredrag, ser han den som en investering i sit firma, og det er også planen, at den skal blive til en bog.

»Jeg har et budskab om, at man skal leve sin drømme ud. Det mest bitre, jeg kender, er folk som kommer til mig, når de hører, at jeg har været jægersoldat, og siger, at det drømte de også om, da de var børn, men de fik aldrig gjort noget ved det. Hvis man har drømme, så lev dem ud!«

HOVEDPUNKTER

- Erik B. Jørgensen vil vise, at der også er eventyr i Danmark.
- I 41 dage har han været på vej Danmark rundt i kajak.