

Anmeldelse

# Rejser med Karen og Dino i vildmarken

Tekst: Anders Krintel | Foto: Erik B. Jørgensen



” Alt det med at være ude, at bevæge mig i terrænet og at leve i naturen, det havde jeg styr på. Så jeg vidste, at jeg ikke ville blive presset over at være derude – det er naturligt for mig.

➔ I februar udgav Erik Bruun Jørgensen endnu en bog, nemlig ” Rejser med Karen og Dino i vildmarken”.

For snart længe siden skrev vi her i bladet om Eriks kanotur tilbage i 2012 (Magasinet nr 12013) sammen med datteren Karen, der dengang var blot 3,5 år og hunden Dino. Den tur, og især den tur de sammen tog tre år senere, danner hoveddrammen om denne bog. Første tur gik til Finland og Norge og anden tur til Sverige. Vi har tidlige skrevet om Eriks to andre kajakbøger, Danmark rundt og Skandinavien rundt, og hvor de to forgængere handler om Eriks fascinerende egenbedrifter, så er dette en bog af en helt anden støbning. Den er en vidunderlig beretning om en far-datter-relation, som de absolut færreste børn og forældre kommer til at opleve.

Selvfølgelig er det en bedrift at tage sin lille datter med på ture på 45 dage ud i vildmarken til fods og i kano, men det er simpelthen det Erik kan og gør. Han er sådan en maskine, hvis job det er at gøre ting i vildmarken.

Rigtigt mange har spurgt med stor skepsis til Eriks projekter. Hvad nu, hvis noget går galt? Det bruger Erik en del spalteplads på i bogen. Sagen er, at Erik med hele sit mindset er ekstremt velforberedt. Det fylder flere sider at forklare, hvor meget GPS- og radioudstyr, der er med, og hvordan det er

tilrettelagt ift. backup. Selv hunden, Dino, der også er med på turen, har GPS-tracker. Og argumentationerne om, at de da ikke ville tage af sted, hvis ikke han var sikker på, at datteren var i egne gode hænder, overbeviser snildt læseren.

”Alt det med at være ude, at bevæge mig i terrænet og at leve i naturen, det havde jeg styr på. Så jeg vidste, at jeg ikke ville blive presset over at være derude – det er naturligt for mig. Jeg skulle med andre ord kun koncentrere mig om at have en god tur med Karen.

Det svarer faktisk til, når andre tager deres barn med på arbejde. Selvom mange ser det som lidt mere ekstremt.” S.25 Samtidig er der jo sådan set også en mor, der lader dem tage af sted. Det ville INGEN mor gøre, hvis ikke hele setup’et var skudsikkert, og hun kommer også kvalificeret til orde i bogen. Og jo, Kirsten som hun hedder, er nok også af en særlig støbning, for sikkerhed eller ej, så skal man også kunne undvære sin datter så længe. Og hvad med Karen. Kan hun undvære sin mor?

”...selvfølgelig kan hun det. Hun har undværet sin far i lange perioder, så hvorfor skulle det være modsat med hendes mor?” S. 75

Erik beretter flydende om turen og samværet med Karen og Dino efterhånden, som den skrider fremad, men fletter >



## Om forfatteren

Erik Bruun Jørgensen er tidligere jægersoldat, siriusmand, eventyrer og forfatter.

Se meget mere om Erik på [www.komod.dk](http://www.komod.dk)

Rejser med Karen og Dino i Vildmarken udgivet på Gyldendal

224 sider

Vejledende pris 300,-  
Kan købes signeret af Karen og Erik på [komod.dk](http://komod.dk) og ellers i boghandler.





konstant afsnit ind om alt det lejrtekniske, om udstyret, om sikkerhed, om rutiner og alt det andet, man som læser gerne vil vide.

Som noget nyt, i forhold til de to kajakbøger, er der mange steder små QR-koder, der linker til små videoklip. Det fungerer ret godt og bringer læseren endnu tættere på oplevelserne.

#### Dansk Pippi Langstrømpe

Man kan umuligt gøre andet end, at komme til at holde af dem alle tre. Søde lille Karen, der simpelthen virker så ubekymret

og cool. Erik er ved at fremelske en vaske ægte lille dansk Pippi Langstrømpe, der i fremtiden sikkert ikke vil opfatte verden som andet end en stor legeplads, og skulle hun møde problemer, så bliver de løst med et smil. Jeg holder meget af Karen allerede og er helt stolt over hendes signatur i den lille børnebog, som Erik sendte med. (Se længere nede).

Jo, far og datter tøffer afsted. Ned ad Kalix-elven, mens de oplever en verden med lemminger, koldt fossende vand og elge, mens hunden Dino er med som lege-kammerat og maskot.

Man ville så gerne have været en flue på væggen, når de to har padlet rundt derude og hyggeskændtes om myg og små trætte børneben.

Der er masser af humor i bogen, og min favorit passage er da Dino MED rygsæk vælger at rulle sig i sneen. Så ligger den der og roder som en skildpadde (s. 59).

Jeg kan varmt anbefale denne bog. Erik bliver bedre og bedre som forfatter, og jeg er med sikkerhed klar, næste gang han udgiver noget. ■



## Karen i vildmarken Kanotur – en børnebog

Tekst: Aske Krintel | Foto: Erik B. Jørgensen

Som et nyt lille tiltag har Erik sideløbende med "Rejser med Karen og Dino i vildmarken" udgivet en lille børnebog på eget forlag. Bogen handler om Karens, Eriks og Dinos tur til Finland i 2012 – altså den tur, vi skrev om her i magasinet i 2013. Den hedder "Karen i vildmarken". Jeg er ikke den rigtige til at bedømme en børnebog, så jeg fik min søn, Aske på 10, til at læse den og nedfælde sin mening:

➔ Jeg syntes, at det var en god bog. Den giver mig og sikkert også andre børn lyst til at komme ud i naturen. Og så var den spændende, og det var nogle gode tegninger, der var i den. Tegningerne har forfatteren, eller Erik, selv tegnet. Den er ikke så svær at læse og passer nok meget godt til børn i aldersklassen 6 til 9 år. Jeg syntes, at det var rigtig godt, at der var nogle rigtige billeder fra turen på side 34 og frem. Det var sjovt at se, hvordan sådan en tur var for dem. Hvis man er 6 til 9 år, kan man læse den selv eller sammen med sin mor eller far. ■



#### Om bogen

40 sider  
100 kr.  
Kan købes på komud.dk  
Tekst og tegninger af Erik Bruun Jørgensen. Udgivet på eget forlag "Kom ud"

Se mere på [www.komud.dk](http://www.komud.dk)

# Støt brysterne



## Kan du sætte kryds ved nogle af disse her?

- Jeg synes der skal gives flere midler til forebyggelse, forskning og behandling af kræft
- Jeg kender nogen, som har haft kræft tæt på livet
- Jeg er en kvinde
- Jeg vil gerne hjælpe med at vinde over kræften
- Jeg kan ro kajak/kano/SUP/paddle på et flydende badedyr

## Så har vi den perfekte kajakløb til dig!

Kvindekajakløbet "Støt Brysterne" er et trimløb, hvor kajakroere samler penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Løbet er åbent for kvinder i alle aldre og det er muligt at deltage i alle typer af kajakker og kanoer.



#### TILMELDING:

[www.kanokajakkurser.dk](http://www.kanokajakkurser.dk), senest d. 23. september

**PRIS:** 375 kr. (Efteranmeldelse på dagen 250 kr.– ingen trøje)

**HVOR:** Kano og Kajakklubben NORD(Furesø) og Kano og Kajakklubben Gudena (Randers)



LYSERØD LØRDAG  
En del af STØT BRYSSTERNE

**SAMMEN KAN VI NÅ MÅLET!**