



Kajakroer Erik B. Sørensen nåede mandag til Falsters sydspids. Foto Anders Knudsen

I kajak til Gedser

Kajakroer Erik B. Sørensen er på vej Danmark rundt i kajak. Mandag nåede han Falsters sydspids.

man, 08/02/2010 - 15:57

- Indrømmet det er dårlig planlægning at løbe ind i en isvinter. Men vinteren er også meget smuk.

Kajakroer Erik B. Sørensen er på vej Danmark rundt i kajak. Mandag nåede han Falsters sydspids. Turen er i kajakverden benævnt som "Det rød hvide bånd". Man kan sammenligne det med en form for maraton. Mest normalt er at tage turen om sommeren, men jeg Erik B. Nielsen har valgt at tage en vintertur.

34-årige Erik B. Sørensen gør det umulige. Han sejler Danmark rundt i kajak, midt i en isvinter.

- Gennem min tid som jægersoldat og en tur med Sirius Patruljen har jeg lært min krop at kende og ved hvad det kræver, fortæller han mandag eftermiddag i et interview med Radio Sydhavsørerne.
- Jeg skal ikke koncentrere mig om hele lejligheden og hvordan jeg overlever kulden. – Det er så trænet og indbygget i min krop, at det kan jeg bare. Jeg skal bare koncentrere mig om at ro i kajak.

Dagens rute gik fra Hjelm Bugt på Møn og ned langs Falsters østkyst mod Gedser, hvor målet var erhvervshavnen.

- Naturen i Danmark er hel fantastisk. – Jeg elsker den danske natur også om vinteren. Det giver nogle fantastiske oplevelser, at ro rundt om vinteren. Folk har også bedre tid til at snakke om vinteren end om sommeren. Dyrene søger ned til vandet Også om vinteren.

Erik B. Sørensen startede turen den 7. januar, hvor han roede ud fra Sønderjylland mod Vesterhavet.

Vesterhavet bød ikke på isproblemer, men det har der været rundt om Sjælland. Erik B. Nielsen kan fortælle, at han både har måttet svømme med kajakken i grødis og kravle over is med kajakken efter sig. To gange har han måttet opgive at komme ind til land og måttet overnatte i telt på isen. Flere steder rundt om Sjælland, er der is fem kilometer ud fra kysten og dermed er det umuligt at komme ind til kysten.

Erik B. Sørensen kan fortælle om en utrolig gæstfrihed på hans tur. Cirka halvdelen af natterne har han overnattet i sit medbragte telt. Men lige så mange nætter, er han blevet budt indenfor hos private. Det har både givet varmen og hjulpet til med at tørre tøj og grej. Med på turen har Erik B. Sørensen også benzinbrændere, som kan varme og tørre i teltet om natten.

Målet er Flensborg Fjord, som Erik B. Sørensen satser på, at være fremme på søndag.

Følg hele hans tur på www.komud.dk

Af Margit Olsen og Carsten Adsersen.