

## Långpaddlare tog kustband

Bland de paddlare som i år erövrade det blåvita bandet för paddlingen längs Finlands kust hittar vi i år två verkliga långpaddlare: Erik B Jørgensen från Danmark och Peter Svanberg från Sverige.

Erik startade sin långpaddling den 5 april vid gränsen mellan Norge och Sverige. Han steg sedan för sista gången under den här paddlingen ur sin kajak i Virojoki den 26 september. Då hade han i ett svep paddlat Norges, Sveriges och Finlands kuster. Han blev den förste paddlaren som under samma säsong har klarat av alla de här tre kusterna. Om man dessutom lägger till att han vintern 2009-2010 som den förste klarade av en vinterpaddling längs Danmarks kust, så inser man lätt att det handlar om en paddlare som inte är rädd för svårigheter.

Peter å sin sida var en relativ nybörjare när han den 6 juni startade sin paddling under Svinesundsbron på gränsen mellan Sverige och Norge. När han nådde fram till Virojoki den 6 oktober hade han lärt sig en hel del om långfärdspaddling.

– Jag hade bara paddlat några veckoslut med vänner innan jag beslöt mig för att försöka mig på att paddla Sveriges kust, berättar Peter. När jag sedan träffade Erik i norra Sverige blev jag sugen på att fortsätta och försöka mig på Finlands kust på samma gång.

Det lyckades, och det var en mycket nöjd Peter Svanberg som tog emot ett glas champagne vid målgången i Virojoki.

Erik B Jørgensen är en utemänniska. Han växte upp på Fyn i Danmark och var mycket ute i naturen under uppväxtåren. Han blev soldat och jobbade under några år i Siriuspatrullen på Grönland. Det han där lärde sig om uteliv och överlevnad är väl mera än man normalt behöver kunna.

– När jag sedan paddlade Danmark runt skrev en person och undrade om jag inte skulle göra samma sak som Jim Danielsson, alltså paddla Norges kust.

Jim har ju paddlat Norges, Sveriges och Finlands kust, och varför inte. Skillnade var den att Erik funderade på att bli den förste som skulle paddla alla tre kusterna i ett svep.

Han hade tur med vädret i början under paddlingen längs Nordnorges kust.

– Det mest fantastiska jag upplevde under den sträckan var nog mötet med späckhuggare i närheten av Alta. Plötsligt hade jag tre späckhuggare runt kajaken.

I trakterna av Luleå i norra Sverige träffades så Erik B Jørgensen och Peter Svanberg. De beslöt fortsätta tillsammans mot Haparanda.

Det blev en vecka till också i Finland, men i Karleby beslöt de sig för att gå skilda vägar. Erik ville vidare, och Peter tyckte att Eriks takt var ganska hård. Dessutom hade han släktingar som han ville besöka, och eftersom han paddlar en Skim Distance, som tillverkas i Österbotten, så ville han hälsa på tillverkaren på samma gång.

Vad skall man då tänka på under en långtur?

– Paddla smart och ha alltid en plan B, säger Erik. Reservplanen ger trygghet.

Vilka minnen tar du med hem efter turen?

– Alla underbara människor jag har träffat, säger Peter. När man kommer i kajak så blir folk intresserade.

## Mellanrubrik

Fyra singlar och en dubbel

År 2011 klarade sammanlagt sex paddlare av det blåvita bandet. Två av dem, Pasi Suominen och Miia Nurminen från Keuruu paddlade i en dubbelkajak och är det andra dubbelparet som hittills har klarat kusten.

De två övriga är Ralf Sund från Helsingfors och Antti Härkönen från Tammerfors.

Två paddlare klarade också i år av kraven för Skärgårdsbandet. Sven Berggren från Stockholm och Kotkabol Arkko Lilja valde att göra den här rutten i år.

## Bildtexter:

foto: Henrik Westermarck

Dansken Erik B Jørgensen blev den första att paddla Norges, Sveriges och Finlands kust i ett svep. Han har tidigare paddlat Danmarks kust under en vinterpaddling 2009-2010.

Peter Svanljung blev i år den siste att fullborda en paddling längs Finlands kust. Han kom fram till Virojoki den 6 oktober.